

# Tillsammans



## 2.

För att lyckas med denna uppgift måste ni lyssna på varandra och hjälpas åt. Så borde det väl alltid vara.

*Vi ska lyssna på varandra och hitta lösningar tillsammans. Nu ska ni gå på skattjakt. Här finns skatter gömda. Leta fram en present som finns gömd här. När ni har funnit den är innehållet ert och ni kan gå vidare på er vandring.*

# Tillsammans



## 3.

Välkomna till nästa uppgift.

Människan är förunderlig och fantastisk.

Varje människa är unik. Vi förstår inte alltid detta.

Många är rädda för att inte räckta till. Om vi människor börjar se varandra utan att värdera och döma, skulle vi upptäcka skönheten hos var och en. Vi skulle se det som finns innanför istället för att bara titta på skalet.

*Nu ska ni rita ett porträtt av er själva. På bilden ska ni båda finnas med. Hjälps åt!*

# Tillsammans



4.

Välkomna hit!

Det är dags för nästa uppgift. Vi människor är som pusselbitar. Lika men olika. Var och en behövs för att pusslet ska bli helt men varje pusselbit är unik. Jag behövs! Jag är värdefull! Du behövs! Du är värdefull!

*Ta ett pussel ur kuvertet. Lägg det tillsammans. När ni är färdiga lägger ni tillbaka bitarna i kuvertet.*

# Tillsammans



## 5.

Ingen människa är en ensam ö, vi behöver varandra. Ni hör ihop! Detta får ni nu ett tecken på genom nästa uppgift.

*Välj ett garnnystan. Du som ser - instruera din kamrat att klippa till två snören. Nu har ni varsitt! Hjälps åt att knyta det runt era högra handleder. Därefter fortsätter ni vandringen.*

# Tillsammans



## 6.

På vandringar behöver vi då och då måltidsraster. En fikapaus.

Ibland behöver vi vila, sakta in stegen.

Tillsammans. Här är en sådan paus.

*Välj varsin frukt. Du som ser får bli matad av din kompis. Efter måltidsrasten går ni vidare.*